

Politiets Kunstforening  
København.

Sommerturen 2017.  
Den Europæiske Kulturhovedstad 2017.

Fredag den 8. september 2017 kl. 1000 var der afgang fra Politigården med Vipperød Bustrafik. Det var den samme chauffør, som kørte for foreningen i 2016 til Samsø.

I et forfærdeligt regnvejr satte vi kursen mod Aarhus. Midt på Fyn holdte vi en frokostpause, og derefter fortsatte vi i regnvejret til Aarhus. Kl. ca. 1430 holdt vi uden for DEN GAMLE BY. Regnen var pludselig ændret til solskin, hvilket bekom deltagerne vel.

Deltagerne blev så sluppet løs, i museet, der har tre Michelinstjerner i Travel guiden.

I Den gamle By kunne man gå rundt i gaderne og møde mennesker, som de så ud i tiden fra Ca. 1800 til ca. 1930. Man kunne også møde de løsgående gæs, der gik rundt som om de ejede det hele.

Der var også en lang række butikker, værksteder, de gamle huses indretning, gårde, haver, atelier, Smykkeskrinet og meget mere at se på evt. købe nogle af de udstillede varer, som solgtes i flere butikker. Flere besøgte det derværende konditori, værtshusene eller kroen. Det er et større område at gå rundt i, men vi mødtes kl. 1715 ved bussen, hvilket var lige efter Den Gamle By lukkede kl. 1700.

Fra Den Gamle By kørte vi ca. 12 km ud af Viborgvej, hvor vi kom til Sabro Kro og Hotel. Her blev vi installeret i behagelige værelser. Kl. 1900 fik vi serveret middag i et lokale kun beregnet til kunstforeningens deltagere. Vi fik en dejlig krondyrfilet med glace, kartofler og tilbehør samt dessert.

Efter spisningen var der et bankospil for deltagerne.  
Efter lidt hygge valgte de fleste at gå til ro.

Den 9. september kl. 0930 kørte vi i bussen til Aros. Vi var v/ Aros kort før åbningstiden, men der lukkes først op kl. 1000. Efter udlevering af indkøbte billetter blev deltagerne sluppet løs i Aros. Det var mange forskellige udstillinger i de forskellige etager. Der var "den store dreng", forskellige balloner, værker af Toril Johannesen, dodda Maggy, Bacon, Freud, and the London Painters m.m.

Mange af deltagerne var meget betaget af udsigten over Aarhus, Mols og Samsø m.v. fra "Your Rainbow Panoramé". En meget flot udsigt i det gode vejr.

Fra Aros kørte vi til Cafe Hack, hvor vi i den nærliggende "Lille teatersal" fik serveret en Kulturfrokost.

Undervejs kunne vi have besøgt Aarhus Domkirke, men den var lukket på grund af bryllup, Men til gengæld kunne vi se, hvorledes Aarhus politi brugte mandskab til at holde ro og orden ved et nærliggende værtshus, hvor fodboldfan fra Randers var forsamlet. Randers skulle senere møde AGF fra Århus.

Efter frokosten kørte vi til Galleri V 58. Aarhus største galleri, men desværre var udstillingen ikke just interessant. Foreningen købte dog en bronzefigur og en akvarel.

Vi skulle så se lidt på Aarhus og omegn, og vi kørte mod den store containerhavn, som nu er en af Nordeuropas største. Vi skulle så se nærmere på det maleri, som var lavet ved Strandvejen, men den var afspærret på grund af løb.

Vi forsøgte at komme til Strandvejen ad anden rute forbi Marselisborg Slot, men hækkene er så høje her, så man kunne næsten ikke se slottet. Forsøgte at komme videre ind i Marselisborgskoven mod Moesgaard, men alt var lukket på grund af løb. Da det nu regnede ret kraftigt besluttes at aflyse resten af køreturen, og i stedet satte vi kursen mod Sabro Kro.

Kl. 1900 skulle vi mødes til spising i det lokale, som var beregnet til os. Der var dækket op ved runde ottemandsborde. Der blev serveret en særdeles dejlig retters menu.

Da det trak derfor ud med spisingen og på grund af den gode stemning, der var blevet, besluttes at droppe turen ind til Aarhus (Aarhus by night).

Efter et dejligt morgenbord søndag morgen tog vi afsked med Sabro Kro og kørte til Moesgaard Museum. Heldigvis fik vi lejlighed til at se omgivelserne i dejligt solskin. Et meget spændende bygningsværk i den flotte natur omkring den gamle Moesgaard herregård og skovene.

Dette specielle museum er indrettet, så man kan få mange timer til at gå, idet de forskellige etager har hvert deres specielle historie om danskernes levemåde m.v.

Meget er opstillet meget livagtigt med guidet tale, eller man kan se film om et specielt emne. Jo der er alt fra skeletter, levemåde, dragter, værktøj, spiseredskaber og meget mere tilhørende de forskellige perioder i vor historie.

Vi kunne imidlertid ikke bruge mere tid her, idet der var bestilt middag på restaurant Bondehuset på Odder Kystvej. Turen til Bondehuset foregik på små veje langs kysten sydover.

Restaurant Bondehuset havde gjort maden klar, og middagen bestod af kalvesteg med tilbehør og citronfromage.

Efter et sådant et måltid gik turen mod København med et ophold på Fyn. Undervejs fik mange en rigtig "morfar", idet der var meget stille i bussen.

Vi ankom til Politigården kl. 1830, hvilket var en mindre forsinkelse på ca. en halv time.

Tak til deltagerne for den gode interesse og det gode humør.

Torben Juul Andersen.