

SOMMERTUREN 2015

Den 28. august 2015 kl. 1030 kørte den første Greyhundbus af sted fra Bernstorffsgade. Vi var 40 personer fra Politiets kunstforening. Et enkelt medlem var ikke nået frem, hvorfor vi kontaktede hende. Hun var med Kystbanen og nået til Nørreport på vej mod Hovedbanegården. Hun blev instrueret om, at der var en bus, som kørte fra Bernstorffsgade kl. 1045. Hun nåede denne bus, og vi blev dermed alle 41 tilmeldte forenet i Ystad ved færgen mod Bornholm. Spredt for alle vinde på færgen, blev vi samlet ved udgangen i Rønne og gik derefter til en bus fra Allinge Turistfart, som skulle bringe os rundt på øen.

Vi påbegyndte vort besøg hos keramikeren Eva Brandt i Rønne. Hun havde et lille udsalgssted og et mindre værksted, men en særdeles velplejet have. Hun bød os indledningsvis velkommen og oplyste lidt om stedet og hendes arbejde. Foreningen købte et af hendes keramiske fader, inden vi forlod stedet og gik til bussen, som var parkeret ud for Rønnes meget berømte kirke – Sct. Nikolaj Kirke fra år 1250.

Fra Rønne fortsatte vi til Hasle, hvor vi skulle besøge galleri IB Helge, Bæla 4. Turens chauffør gav undervejs mange oplysninger om Bornholms historie m.v. og han forklarede at bøla på bornholmsk betød barn. Vi blev vel modtaget hos Ib Helge. Her var igen en meget spændende have med udsigt over vandet. Vi besøgte hans udstillede malerier, granit og lertøj, og inden vi forlod ham, havde vi købt en granitskulptur.

Fra Hasle kørte chaufføren os til et særligt stenbrud, hvorfra der var hentet granitsten, som blev benyttet i forbindelse med bygningen af Øresundsbroen. Vi kørte rund i stenbruddet, og videre til udskibningsstedet. Herfra videre forbi Hammershus og til Hammer havn, hvor der var mulighed for at købe en kop kaffe eller is.

Herfra videre til vores hoteller i Sandvig, hvor vi blev mødt af person fra hotellet, der udleverede nøgler til værelserne. To par måtte bo på Hotel Pepita, hvor vi alle skulle spise. Efter indkvarteringen skulle der spises på Hotel Pepita. Maden var anrettet buffet med dertil hørende vand, øl eller vin ad libitum i 2 timer. Deltagerne var derfor i godt humør under det efter følgende bankospil.

Tiden var efterhånden inde til en rolig nats søvn.

Efter morgenmaden kom bussen, som skulle køre os videre rundt på øen. Vores chauffør kørte fra hotellet ad strandvejen forbi Allinge, vi fik forevist stederne, hvor "Folkemødet" var blevet afholdt. Videre via Tegn, Kås, Stammens Halle og til Bornholms Kunstmuseum, der har Danmarks smukkeste beliggenhed. Alle synes det var en flot udstilling og særdeles flotte udstillingslokaler, som fandtes her. Flere benyttede lejligheden til et besøg ved Helligdomsklipperne. Man skulle op og ned af de ca. 72 trin, hvis man ønskede at komme helt ned.

Efter dette besøg var det blevet frokosttid, vi kørte derfor til Brøddan restaurant, hvor værten gav en kort briefing om, hvad buffeen indeholdt, og det var ikke småting, kan bl.a. nævne, at der var 7 forskellige slags sild.

Da vejret var godt gik vi til Oluf Høst Museet, som jo altid er spændende at besøge. Haven er noget helt specielt med sin høje klipper og sine flotte udsigter over Gudhjem, Østersøens blå vand med Christiansø ca. 30 km ude i horisonten.

Efter dette besøg kunne man hver især se nærmere på Gudhjem, inden turen gik via Døndalen, videre af en gammel jernbanevej tæt forbi Østerlars rundkirke, via Årsballe, Klemensker, Olsker og til Sandvig. Hele vejen blev vi holdt orienteret om seværdigheder og historier af vores gode chauffør.

Vi afsluttede dagen med middag på hotel Pepita, og denne gang spiste vi alle i samme lokale.

Et herligt måltid med hvad dertil hørte.

Søndag blev vi efter morgenmåltidet på Hotel Pepita afhentet af vores bus, vi skulle nu have vor bagage med til hjemturen. Chaufføren syntes ikke vi skulle køre samme vej, hvorfor vi kørte "gennem skoven", som han sagde. Det viste sig, at vi kørte forbi Hammershus, hvor der var mulighed for fotografering. Via Allinge kørte vi ad Strandvejen via Gudhjem til Baltic Sea Glass. Her demonstrerede indehaveren, hvorledes han kunne få farverne frem i glasset ved opvarmning og bearbejdning. Der var også flotte glasting at se i udstillingen. Foreningen indkøbte et glasfad.

Videre gik turen til " Hvide Hus Kunstværk ", hvor der var et kort ophold. Her er tillige en meget smuk have, men på grund af tidspresset, måtte vi springe denne over.

Vi fortsatte til Svaneke, hvor der var lejlighed til at se nærmere på byen, efter at vi var blevet sat af på Torvet. I Svaneke er der gallerier, glaskunst, bolchekøgeri, chokoladeri, karamelfremstilling, røgerier og mange værtshuse. Havnekvarteret er noget ganske særligt i en af Danmarks mindste købstæder.

Kl. 1200 skulle vi spise frokost i Svaneke Bryghus, som er beliggende på Torvet. Vi fik den bestilte Pariserbøf med et glas bryg eller en vand.

Vi skulle nå færgen i Rønne, hvorfor vi skulle af sted igen kl. 1300. På vejen kørte vi via Åkirkeby, Almindingen, Knudsker, hvor chaufføren gjorde holdt, således vi kunne få lejlighed til at se det eneste granitbrud som stadig er i drift. Bruddet er et 120 meter dybt hul ned i granitlaget, og det var tydeligt at se, at der blev udvundet granit her, idet der var flere forskellige maskiner rundt om i bruddet..

Nu gik turen til færgen, og vi tog en pæn afsked med vores chauffør, inden vi forlod bussen, og skulle ombord på færgen. Vi havde også taget afsked med hinanden, idet vi på færgen var spredt for alle vinde. Efter ankomsten til Ystad med ca. 20 minutters forsinkelse, steg vi ombord i de der ventende Greyhundbusser. Vi var alle samlet i den sidste bus, men vi nåede udgangspunktet med de 20 minutters forsinkelse.

Efter deltagernes udsagn havde det været en god tur.

referent

Torben Juul Andersen